

WILLY BROKAMP

MVV'S VOETBALLER VAN DE EEUW

Die titel kreeg deze nog levende legende uit onze rijke clubhistorie van de supporters toegekend. In deze aflevering van de MVV Gazet meer aandacht voor deze grote voetballer uit MVV's rijke historie.

Door: Leo Kruijntjens en Frank Kerbusch

HET BEGIN

Willy Brokamp, geboren op 25 februari 1946 te Chevremont, begon als 17 jarige bij MVV in 1964. Hij debuteerde in het eerste van MVV op 23 augustus 1964, in de met 3-2 verloren uitwedstrijd tegen Heracles Almelo. De 18 jarige Brokamp was destijds semi-prof bij MVV en werkte daarom ook bij de ENCI. Pas later werd Brokamp Full Prof. Zijn eerste trainer bij de club was Charles Siezenis. Ondanks dat hij vanaf zijn amateurtijd bij RKVV Chevremont in de belangstelling stond van Ajax en PSV koos hij voor de dichterbij huis gelegen Eredivisieclub MVV. De belangstelling van die clubs werd er echter niet minder door, want al snel zaten de scouts van de Amsterdammers en de Eindhovenaren weer op de tribune. MVV had echter het geluk dat Brokamp het bijzondere karakter van Maastricht niet wilde inruilen voor die van Amsterdam of Eindhoven en zo bleef deze bijzondere voetballer (voorlopig) voor MVV behouden.



Foto uit het archief van MVV archivaris Leo Kruijntjens

Willy Brokamp, te midden van Jo Bonfrère en trainer Jung Schlagen (rechts), komt van het trainingsveld waar nu het Apple Park hotel staat



Foto: uit het archief van MVV archivaris Leo Kruijntjens

Foto gemaakt in De Kuip voor de wedstrijd Feyenoord – MVV in het seizoen 1964 – 1965. Gehurkt als tweede van rechts: de jonge Willy Brokamp.



Foto: uit het archief van MVV archivaris Leo Kruijntjens

NEDERLANDS ELFTAL

Ondanks dat het voor jongens uit het Zuiden veel moeilijker was om voor Oranje geselecteerd te worden dan voor talenten uit het Westen, bleven de talenten van Willy Brokamp niet voor de selectiecommissie van de KNVB verborgen. Op 28 januari 1970 debuteerde hij in Tel Aviv tegen Israël voor het Nederlands Elftal en hoe.. na 5 minuten spelen scoorde hij direct de enige en dus beslissende treffer van de wedstrijd! Vervolgens speelde hij de WK kwalificatie wedstrijden: Nederland – Noorwegen (9-0), België – Nederland (0-0), Nederland – IJsland (5-0), IJsland – Nederland (1-8) en Noorwegen – Nederland (1-2). Dat werd al weer direct zijn laatste wedstrijd die hij voor het Nederlands Elftal speelde en dat was opmerkelijk vlug (12 september 1973). Brokamp speelde dus 6x in Oranje en scoorde even zo vaak!



Foto: uit het archief van MVV archivaris Leo Kruijntjens

Een Oranje bank met Nederlands super voetballertalent met v.l.n.r. Johan Cruyff, Piet Keizer, Johan Neeskens en Willy Brokamp

ZIJN VOETBALLOOPBAAN

Brokamp speelt inmiddels 9 jaar bij MVV als een vertrek nabij lijkt. De genadeloze voetballer uit Chevremont is in gesprek met Feyenoord en een transfer lijkt slechts een kwestie van tijd. Gelukkig voor de MVV's fans komt het niet zo ver. Brokamp wil wel blijven als het MVV bestuur hem helpt met het overnemen van café 'Aux Pays Bas' op het Vrijthof. De deal komt rond en Brokamp blijft bij MVV. Brokamp eindigt in de topscorerslijst van de Eredivisie op een gedeelde eerste plaats met 18 doelpunten. Dat jaar wordt hij tevens verkozen tot voetballer van het jaar.

Een jaar later vertrekt Brokamp alsnog uit Maastricht. Hij vertrekt naar Amsterdam waar hij twee seizoenen zou uitkomen voor Ajax. Daar speelt hij totaal 48 competitiewedstrijden en scoort hij totaal 20 keer voor de Amsterdammers. Op Europees niveau komt hij tot vijf caps.

Na twee jaar Amsterdam keert Willy Brokamp terug naar Maastricht, terug naar De Geusselt, terug naar een MVV dat net voor de eerste keer in de geschiedenis gedegradeerd is. Het niveau van de Eerste Divisie is niet het niveau wat Brokamp gewend is, net zoals het niveau van zijn teamgenoten hem zwaar tegenvalt. MVV haalt de nacompetitie, maar wint deze niet zodat de club nog een jaar in de Eerste Divisie zal moeten uitkomen. In het seizoen 1977/1978 speelde hij slechts 4 wedstrijden mee en stopte vervolgens op 31 jarige leeftijd met voetballen. De blonde aanvallende had er geen zin meer in. De competitiewedstrijd MVV – SVV (1-1) op 10 december 1977 werd zijn laatste wedstrijd. MVV zou aan het einde dat seizoen promoveren naar de Eredivisie.

LASTIG

Willy Brokamp had de naam 'lastig' te zijn. Hij zelf geeft ook toe niet altijd de makkelijkste te zijn geweest. Zijn beste periode had hij onder trainer George Knobel, voor wie hij veel respect had maar die ook wist hoe met hem om te gaan. Zelf liet hij het volgende ooit optekenen: "Ik deed het nergens voor en besefte misschien niet dat ik er veel meer uit had kunnen halen. Wellicht kun je nu zeggen dat ik dingen anders had moeten doen. Maar daar heb je zo weinig aan. Karakter kun je nu eenmaal niet veranderen. En ik heb wel altijd genoten. Dat doe ik nog steeds, elke dag. Niks is belangrijker dan dat. Een balletje trappen of opgooien? Dat doe ik nooit meer. Of het moet bij een meisje zijn." Maar de man die als speler niet in beweging was te krijgen voor een conditieloopje, heeft de wereld wel al verbaasd door de marathon van New York uit te lopen. Hij heeft vanuit zijn luie stoel op het terras al een paar keer geklaagd dat het gesprek zo lang duurt. De zon schijnt en er valt nog zoveel moois van de dag te maken. En dat doe je niet door alleen over voetbal te praten. Hij wil ter afsluiting het volgende nog even kwijt om de cirkel helemaal rond te maken. "Toen ik terug kwam uit Tel Aviv en op Schiphol de douane passeerde, bleek dat het paspoort waar iedereen zich zoveel moeite voor had gedaan helemaal niet geldig was. De douanier wees mij er fijntjes op dat ik vergeten was mijn handtekening te zetten."

ZIJN BIJNAMEN

De adoratie van de voetbalfans voor Willy Brokamp was groot. Dat blijkt ook wel als Brokamp met meerderheid van de stemmen door de MVV's supporters wordt uitgeroepen tot MVV's voetballer van de eeuw. In een club waar vele bijzondere voetballers passeerde word je dat niet zo maar. Een ander feit waaruit de grote adoratie blijkt zijn de vele bijnamen die Brokamp had zoals De Witte, De blonde peil, De parel van het zuiden en Mister MVV.



Foto: uit het archief van MVV archivaris Leo Kruijntjens